

Mooi Leven Huis Alkmaar

Nieuwsbrief Nr. 3 - mei 2022



Gemeente Alkmaar

Op 18 mei hebben een aantal bestuursleden het webinar van de gemeente Alkmaar over de Kanaaloever bijgewoond. Door de student bouwkunde Quinty Stam zijn we geattendeerd op deze webinar. Dit webinar was speciaal bedoeld voor zorgaanbieders die in de nieuwe wijken een rol willen spelen. We hebben héél veel informatie gekregen (die terug te vinden is op de website www.alkmaarskanaal.nl) maar vooral ook ons kunnen voorstellen aan de gemeente en aan andere partijen met wie we zeker op het gebied van dagbesteding nog zouden kunnen gaan samenwerken. We gaan verder in overleg met de gemeente voor een mooie plek en met de zorgaanbieders over hoe we elkaar kunnen versterken en aanvullen. Mooi Leven Huis Alkmaar staat op de kaart!

1

BIJNA 30
AANMELDINGEN

2

OUDERAVOND

3

SEP
DE REUS



Robin
&
Noor



Nils
&
Baloe



Mara
&
Buddy

Al bijna 30 aanmeldingen

Het Mooi Leven Huis Alkmaar wordt steeds reëler met al zoveel aanmeldingen in de opstartfase.

Voor wie nieuwsgierig is naar hoe dit allemaal begon, kun je hier het interview lezen met Miriam: <https://www.sophi.online/informatie/jij-en-je-gezin/ik-ben-haar-moeder-maar-ook-haar-therapeut-begeleider-en-verzorger-dat-ga-ik-niet-nog-jaren-trekken>

Ouderavond

De volgende Ouderavond is op **14 juni om 19.00**. Deze avond vindt plaats in het gebouw de Letterbak van de Gemeente Alkmaar op de Edisonweg 10 te Alkmaar.

Tijdens de ouderavond van 15 maart jl. zijn er vragen gesteld en in groepjes besproken. Ieder groepje heeft post-its aangeleverd en deze zijn geïnventariseerd. Selene heeft daar een uitgebreid document van gemaakt, dat op de volgende ouderavond gepresenteerd zal worden.

Wat duidelijk naar voren kwam in jullie bijdrage is dat de kernwaarde veiligheid een hele belangrijke rol speelt. Daarnaast ook de vrijetijdsbesteding. We zullen op deze thema's in de ouderavond van het najaar 2022 terugkomen.



Er waren nog een aantal punten die door meerdere groepjes zijn aangegeven, namelijk het samen koken en eten, een tuin/moestuin en dieren bij het huis. Als participatie ideeën sprong studentenwoningen eruit. Natuurlijk speelde de zorg, 24 uur fysiek aanwezig, continuïteit enz, ook een grote rol in jullie bijdrage, dit wordt zeker meegenomen zodra er gesproken wordt met een zorgverlener.

Activiteit

Er is een datum gepland voor een activiteit met alle aspirant bewoners. Zaterdag 10 september wordt de eerste keer dat we met z'n allen samenkomen.

Laat ons weten of je aanwezig kunt zijn en als je een leuke suggestie hebt voor deze dag dan lezen we dat graag mooilevenhuisalkmaar@gmail.com

MAIL EEN FOTO

Wie hebben zich al aangemeld als aspirant bewoner van het Mooi Leven Huis Alkmaar? Leuk om vast een gezicht bij de namen te zien, mail ons een foto.

Sanne, Ciska, Sep, Esmee, Robin, Mara, Mariama, Nils, Pieter, Mirte, Lisanne, Ira, Desirée, Chris, Sterre, Mitchell, Lisa, Dieuwertje, Wouter, Denise, Floortje, Vince, Daniël, Maureen, Emmy, Joshua, Alex, Isa en Salvador.

Mail je foto's, wensen, verwachtingen, zorgen, vragen en ideeën naar mooilevenhuisalkmaar@gmail.com





v.l.n.r. Floor, Sep, Gert-Jan & Ine

Voorstellen

Iedereen die dat wil, krijgt de mogelijkheid om zich voor te stellen. Miriam, moeder van Sanne en initiatief neemster van Mooi Leven Huis Alkmaar was de eerste. Deze keer stellen Gert-Jan en Ine zich voor, ouders van Sep.

Wij zijn Gert-Jan en Ine en we hebben 2 kinderen. Floor van 20 jaar (studeert en woont in Utrecht) en Sep, 14 jaar en geboren met Downsyndroom. We wonen in Alkmaar. We zijn beiden eigen ondernemer. Gert-Jan heeft een Bouw & Advies bureau en Ine heeft een eigen praktijk voor ergotherapie & coaching gericht op begeleiden van kinderen en hun omgeving tussen de 0 en 18 jaar.

Voor ons is Sep het uitgangspunt in het vormgeven van het Mooi Leven Huis Alkmaar en dat is direct ook een uitdaging. Want wat wil hij over 6-8 jaar en wat kan hij dan (zonder ons!)? En wat is van hem en wat is van ons qua wensen en verwachtingen. Voor ons staat voorop dat hij een plek krijgt die ZIJN plek is, zijn THUIS. Dat wij als gezin en de

cirkel aan mensen rondom Sep heen, hier een rol in blijven spelen is vanzelfsprekend, echter willen wij hem ook los van ons. Vooral met de gedachten dat wij ook niet het eeuwige leven hebben. Dat is ook de reden waarom het Mooi Leven Huis ons aanspreekt.

Bij ons in het gezin staat normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig hoog in het vaandel. Vanuit die gedachten zouden wij het fijn vinden als het Mooi Leven Huis op een plek staat waar alles in de buurt is, zodat Sep de mogelijkheid heeft zoveel mogelijk (dat wat mogelijk is) zelf te doen. Daarbij staat binnen de mogelijkheden deelnemen en leven midden in de 'normale' maatschappij voor ons zeker ook op het lijstje.

Los van onze gedachten en ideeën die we in het hier en nu hebben rondom het wonen van Sep, willen we vooral ook open blijven staan voor alles wat er op ons pad komt en met ons bedoelen we dan Sep op nummer 1 en wij naast hem, samen met ieder die belangrijk voor hem is.